

Nieuw!

Es mío!

Inspiratie voor jouw droominterieur en meer woonplezier!

Arianne is eigenaar van Es mío Design & Decoration, voor kleine make-overs tot complete restylings. Iedere opdracht is uniek en dat is precies wat ze zo leuk vindt. Haar werkgebied is Nederland en Spanje en ze geeft ook online adviezen. Es mío is toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar en staat voor eerlijk en persoonlijk advies, gebaseerd op jouw wensen, smaak en voorkeuren passend bij jouw lifestyle en budget.



Es Mío Design & Decoration

info@esmio-restyling.com
www.esmio-restyling.com

Kriebels

Word je ook zo blij van het voorjaar? Ik persoonlijk krijg altijd de kriebels en wil dan helemaal losgaan. Op mijn interieur dan hè... ik krijg dan zelfs zin om te gaan schoonmaken (en dat gebeurt niet vaak). Ik krijg er energie van! Tjakkaaa!

Je kent het wel. Alles weer lekker fris, een ander kleurtje op de muren, met de meubels schuiven of nieuwe spullen kopen? Maar ja, je kan niet elk jaar andere meubels kopen. En soms moet de bank wel daar staan, want de ruimte is nu eenmaal zo. Maar wat kun je dan wel veranderen en hoe blijft het betaalbaar? Want laten we eerlijk zijn; alles is al duur genoeg!

Als eerste: schoonmaken kost niet veel en alles ziet er dan toch weer even wat frisser uit, zeker als je in de winter kaarsen hebt gebrand en de open haard aan hebt gehad. En als je dan toch die kast van die muur haalt om het spinrag erachter weg te halen, kun je gelijk die muur een ander kleurtje geven of je pakt schuurpapier en geeft de kast een andere kleur. Zo had ik een teakhouten kast. Maar ik had ook een houten vloer in een andere kleur en een tafel in een ander soort hout, dus het paste niet bij elkaar. Ik heb de kast geschuurd en - heel gedurfd - zwart geverfd. Niet mooi verven als in helemaal 'strak in de lak', maar de verf opgezet en vervolgens

'Het kostte me maar een half potje verf, een kwast en een oude lap.'

met een doek stukken afgeveegd, waardoor de kast een oude look heeft gekregen. Hij is prachtig én uniek. En het kostte me maar een half potje verf, een kwast en een oude lap.

Als tweede: als je een ander sfeertje wilt, hoef je niet gelijk alle muren te verven. Je kan ook één accentmuur maken en een eyecatcher maken met een grote vaas of een leuk muurtafeltje ervoor. Dit zijn ook betaalbare opties om wat te veranderen aan je interieur. Vaak heb je niet meer nodig. Minder is meer... soms is wat schuiven met de meubels, een nieuwe blikvanger of een ander kleurtje alles wat je even nodig hebt!

Tenslotte, ik weet het; het is makkelijker gezegd dan gedaan. Wil je bijvoorbeeld je hele huiskamer helemaal veranderen, maar weet je niet waar te beginnen of denk je: Dit lukt mij nooit? Of heb je wel ideeën, maar geen idee of het wel bij elkaar past? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag en samen zorgen we dat het een succes wordt! Volgende keer vertel ik wat over het indelen van je interieur.

Groetjes,
Arianne

